



Snart är det 500 år sedan biskop Brask blev biskop i Linköpings stift!

Det vill vi fira med en mängd olika evenemang! Våren 2011 bildades en jubileumskommitté med representanter från olika organisationer för att förbereda 500 årsjubileet.

Vem var biskop Brask?

Han var en mångsysslare med stor bildning, en renässansfurste med egen armé, den siste katolske biskopen utsedd av påven i Rom. Han sägs ha klarat sig från Stockholms blodbad genom att ha smugglat in en liten lapp i sitt sigill *"här till var jag nödd och tvungen"*, det som idag kallas för *"en Brasklapp"*. Ett uttryck som vi alla ibland använder utan att tänka på upphovet. Som biskop i Linköping styrde han över Sveriges rikaste och mäktigaste stift — och bebodde biskopshuset i bl a Vadstena, Visby, Munkeboda och på Linköpings slott som då var biskopsgård. Han hade studerat i Tyskland och Rom och var sin tids mest bildade biskop. Men han hade även fiender, han ljerade sig med den danske kungen innan han bytte sida och stödde Gustav Vasas väg till makten. Det finns oerhört mycket att berätta om biskop Brask och det är vad det här jubileet går ut på.

Vem ska delta i jubileet?

Alla intresserade! — Församlingar som har minnen efter biskop Brask, föreningar och organisationer som känner sig berörda och vill bidra till jubileet. För att vi ska få ihop ett varierat program behöver vi hjälp av alla som på något vis har anknytning till biskop Brask. Kanske har ni något ni vill delta med alltifrån brev, dokument, renässansmusik, 1500-tals kläder, skådespel, barn och ungdomsaktiviteter och utställningar. Genom samarbete kommer vi att kunna få till ett spännande och fylligt programutbud för jubileumsåret.

Jubileumsåret 2013 invigs i februari och då ska hela programmet presenteras.

Hur får jag mer information?

På hemsidan www.brask2013.se finns en projektplan där man kan läsa mer om vad jubileumsåret går ut på och vem biskop Brask var. Här ska också finnas ett kalendarium och aktuell information.

Jubileet beskyddas av landshövding Elisabeth Nilsson och biskop Martin Modeus, båda går i biskop Brasks fotspår men på olika vis. Den ena bor på den gamla biskopsborgen nu Linköpings slott och den andra är biskop för Linköpings stift 500 år efter Brask.

I jubileumskommittén ingår representanter från Linköpings Slotts- och Domkyrkomuseum, Östergötlands museum, Linköpings stift, Linköpings Stiftshistoriska Sällskap, Linköpings Domkyrkas Vänner, Östergötlands Fornminnes- och Museiförening och Linköpings Guideklubb.

Hur börjar vi?

Ett uppstartsmöte kommer att hållas i Braskens Borgstuga på Linköpings slott 12 april. Platsen är vald för att vi ska känna historiens vingslag. Vi kommer att ge en presentation av hur biskopsborgen såg ut på Brasks tid. En lista på stiftelser och fonder som man kan söka bidrag från kommer att presenteras. Vi kommer också att prata om hur marknadsföringen av de olika evenemangen ska gå till.